

# DWARS

## door Europa

Europa. Wat is Europees? Wat verbindt ons Europeanen? We speelden al langer met het idee een lange fietstocht dwars door Europa te maken en zo kennis te maken met andere landen en culturen in Europa. Maar daarvoor heb je langere tijd vrij nodig. Wachten we op ons pensioen of... gaan we nu? Het werd een sabbatical, een jaartje vrij en nu.

hoera, de Zwarte Zee



Op 15 juli 2019 vertrekken we uit Amsterdam. Startpunt is de Limes fietsroute van Clemens Sweerman. Dit is de oude noordgrens van het Romeinse Rijk, die Romeinse overheersing hebben we als Europa al gemeenschappelijk. We beginnen in Katwijk en al bij de eerste kop koffie vragen mensen waar we heen gaan. Als we zeggen: 'Naar Roemenië', worden we lachend aangekeken. Maar als je elke dag zo'n 70km fietst kun je echt heel ver komen. Dat koffiedrinken blijkt de volgende verbindende factor: in elk land in Europa wordt er koffie geserveerd op een terrasje.

mooie weggetjes



Via Duitsland en de rivieren Rijn en Main komen we bij de Donau in Regensburg. Vandaar volgen we de Donau en komen in Oostenrijk en Hongarije. Tussen Passau en Wenen kom je veel andere fietsers tegen en is het makkelijk om de route en accommodaties te vinden, daarna wordt het avontuurlijker.

De eerste grote stad die we bezoeken, is Budapest. En als je in de historie duikt, zie je dat er veel lijntjes lopen tussen de koningshuizen in de diverse Europese landen.

Vanaf Budapest verlaten we de Donauroute en gaan via de Karpaten Roemenië in. In de Romeinse tijd heette Roemenië Dacia en het was belangrijk vanwege de mijnen. De ingangen van de mijnen, die de Romeinen gemaakt hebben, worden nu nog gebruikt. Roemenië is een prachtig land, in elk dorp is een plein waar mensen samenkomen en bij veel huizen zie je een waterput en een bankje. En op dat bankje ontmoet je je medemensen. Na alle vlakke etappes gaan we de bergen in, niet heel hoog en niet heel steil, maar erg mooi. Behalve de Romeinse schatten, bezoeken we hier de mooie kloosters die aan de buitenkant beschilderd zijn. In Galati komen we weer bij de Donau en volgen we deze tot de delta die uitmondt in de Zwarte Zee. Dit is een megagroot natuurgebied vol prachtige waterplanten en vogels. De meest bijzondere: de pelikanen. En dan zijn we bij de Zwarte Zee. We hebben het gehaald, van de Noordzee naar de Zwarte Zee, dwars door Europa.

In Constanta bedenken we hoe we nu verder gaan, weer een beetje richting huis. Het wordt de Donau fietsroute. Eerst komen we door Bulgarije, na Roemenië valt het op hoe kleurig en vrolijk Bulgarije is. Roemeense mensen die we spraken vertelden dat zij een zekere 'tristesse' hadden en nu we hier in Bulgarije zijn snappen we wat ze bedoelen.

Meestal boekten we slaapplekken via Booking.com, helaas werkt dat hier minder. Maar met de telefoon lukt het ook. De fietsroutes hebben we als boekje en als GPS-tracks en dat is heel goed te volgen. In Servië is tot onze verrassing de route erg





goed bewegwijzerd, op de speciale bordjes staat naast de route-info ook telkens een spreuk die te maken heeft met reizen. De fietsroute wordt hier enorm gepromoot. Deze loopt door schitterende natuurparken en veelal langs hele rustige weggetjes en paadjes.

In Kroatië realiseren we ons dat de laatste oorlog in Europa niet eens zo heel lang geleden is en dat maakt dat we ons extra realiseren hoe bevoorrecht we zijn dat we zoveel vrijheid kennen.

Langzaam aan wordt het kouder en dan zijn we weer in Hongarije. Terug in Budapest eindigen we de fietsroute. We gaan met de trein nog even naar de Po-delta, daar is het nog mooi weer en dat is tenslotte het thuisland van de Romeinen.

Het was een fantastische reis waar we heel veel mooie natuur gezien hebben, waar we oude culturen en steden mochten bewonderen en heel veel aardige en lieve mensen ontmoet hebben, waar we ontdekten dat je met

elkaar kunt communiceren ook als je niet helemaal elkaars taal spreekt.

We hebben 99 dagen en 6000km dwars door Europa gefietst. Geslapen in kleine pensionnetjes of hotels, bij mensen op kamers en in kleine appartementen. Het mooie van reizen met de fiets is dat het landschap heel langzaam verandert en je alle tijd hebt om alles in je op te nemen. Met de fiets word je over allerlei soorten wegen geleid: van asfalt tot graspad, van drukke wegen tot stille zandpaadjes, van grind tot keien. Het vraagt een stevige fiets en goede stuurkunst en dan kom je overal.

LANNY VAN DER HEIJDEN

Wil je meer informatie of beelden dan kun je de reis die we gemaakt hebben zien op Polarsteps.

<https://www.polarsteps.com/HaroldHulskers/1477363-all-the-way-to-the-black-sea>

routebordjes in Servië

